

Bendes, buit en bloed

Bendeverhalen uit Vlaanderen

Door Selle de Vos

Bloed_kleeft aan de handen van roversbendes op het einde van de 18de eeuw.

Waarom zaait De Bende van Baekelandt kwistig angst en terreur en oogst ze klinkende munt als buit?

De Bokkenrijders deden voor hen niet onder. Ze lieten de goegemeente sidderen en beven met Scandinavische mythen, duivelse histories en heksenverhalen. Of waren het hun beulen die hen zo afschilderden om de



bevolking in het gelid te laten draven? Misschien klinkt dit alles ook in dit tijdsgewricht bekend in de oren?

De mensen weren zich als een duivel in een wijwatervat.

En Klaas, hij droomt van Kermis maar verliest alles wanneer hij de man met de reiskoffer volgt... zal hij de dans van De Bende van de Onzichtbare Hand ontspringen?

Met een donker roversverhaal, een

bokkenrijderslegende en het luchtig verhaal over de dappere Klaas grijpt Selle de Vos de luisteraar bij de kraag.

In een (theater)zaaltje met dimbaar licht

Duur 60'

Voor volwassenen en families van 10 tot 99 jaar



Selle De Vos vertelt ook onder de naam "De Luisterlezer".

De vertelkunst voor volwassenen (en voor iedereen) heeft hem bij de kraag gegrepen en laat hem voluit met warme stem langs straten en pleinen vertellen bij vertelwandelingen en allerlei manifestaties, ook in zaaltjes en lokalen zoals met deze vertelvoorstelling.

Info www.selledevos.be

Reserveren: via telefoon of mail

Volg ook op [facebook](https://www.facebook.com/selledevos)

Selle de Vos 📞 +32 479 21 85 15
Wimmershof 35 📍 3010 Kessel-Lo 📞 016 25 85 93 📧 selle.de.vos@skynet.be 🌐 www.selledevos.be